

## **De terugkeer naar een toestand zoals het behoort te zijn**

Het is goed om dit te herkennen. Handelingen 3 : 19 - 21

- Handelingen 3 : 21 Het woordje herstel van alle dingen (apokatastasis) betekent: de bevestiging van een toestand die normaal is, zoals het behoort te zijn.

### **Allereerst een paar feiten**

In de eerste gemeente in Jeruzalem kwamen duizenden mensen tot het geloof in Jezus. Er was een moment in de tijd dat als je door Jeruzalem wandelde, je in de kerk wandelde. De geschiedenis leert ons dat er in de eerste eeuw tijdens het bewind van de Romeinse keizer Nero ernstige vervolgingen onder de volgelingen van Jezus plaatsvond. Deze vervolging eindigde in de vierde eeuw. In het jaar 313 werd de vrijheid van godsdienst geïntroduceerd door het edict van Milaan.

De eerste vier eeuwen Christendom was voornamelijk huisgemeenten en leefstijl Christendom.

Tijdens de eerste vierhonderd jaar zorgden Christenen voor de armen, de zieken, begroeven de doden en kregen herkenning en werden daarbij ook vervolgd.

In het jaar 313 was 10% van de bevolking volgelingen van Jezus, 40 jaar later 40% van de bevolking was een volgeling van Jezus.

In het jaar 380 werd het Christendom een staatsreligie.

In het jaar 392 werd heidendom verboden.

Een multinational was geboren. Grote kerken en kathedralen werden gebouwd.

Toenmalige kerkleiders werden beïnvloed door de Griekse manier van denken. De Griekse wijsbegeerte kwam in de kerk en de Hebreeuwse manier van denken werd de kerk uitgeschopt.

Feitelijk is dat het probleem waar we vandaag mee te maken hebben !

Regels, allerlei voorschriften en dogma's kwamen in de kerk. Dit beïnvloedde onze cultuur, onze manier van leven en ons denken. Dit denken zit heel diep in onze DNA.

300 jaar leven gevend christendom en 1700 jaar christendom. Die laatste 1700 jaar christendom is ons probleem, het zit in ons DNA. 1700 jaar van podium / preekstoel bediening nam de verantwoordelijkheid om Jezus te volgen weg bij de mensen.

Vandaag leven we in 2011.

Het is goed om te zien wat er in de geschiedenis is gebeurd, want Jezus zit aan de rechterhand van de Vader tot het herstel van alle dingen. Handelingen 3 : 21

<b>Het herstel proces</b>	( de jaartallen zijn bij benadering, afhankelijk van de plaats waar je woont):
1500	Protestantse beweging ( Redding door Genade door het geloof )
1600	Evangelische beweging ( Water doop, scheiding van kerk en staat, de Anabaptisten )
1700	Heiliging beweging ( Heiliging, de kerk apart gezet van de wereld )
1800	Geloof, genezing beweging ( Goddelijke genezing voor het lichaam, genezing door het offer van Jezus )
1900	Pinksterbeweging ( Doop in de Geest, het spreken in tongen, gaven van de Geest )
1950	Late Regen beweging ( Profetische presbyteria, lofprijzing en melodieuze aanbidding )
1960	Charismatische beweging ( Vernieuwing van alle herstelde waarheden uit het verleden )
1970	Geloof beweging ( Geloofsbelijdenissen, voorspoed en een overwinning houding in het leven )
1980	Profetische beweging ( Profetisch, het activeren van gaven, lofprijs, profeten voor de landen )
1990	Apostolische beweging ( Wonderbaarlijke tekenen en wonderen, grote oogst van zielen )

Over de hele wereld zien we een toename van de openbaring van het fundament van de kerk, Jezus Christus. Deze openbaring van Jezus Christus, wordt ervaren door vele gelovigen en wordt verwoord door apostelen en profeten. Dienaren die ons helpen om te reageren op dingen die in het hart van God zijn zodat volgelingen van Jezus kunnen groeien in vrijheid en volwassenheid in hun persoonlijk leven.

We zien dat deze dingen in de wereld in beweging zijn.

#### **De statistieken laten ons zien dat:**

3% leiders zijn. Maar slechts 2% begrijpen wat leiderschap werkelijk betekent.

95% van de mensen zijn volgelingen en hun probleem is dat zij hun leiders volgen en niet volwassen zijn. Die 1700 jaar van kerk DNA heeft veroorzaakt dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid, nadenken erg moeilijk is voor 95% van de mensen in de zogenoemde westelijke wereld. Daarom is het volwassen worden, dingen onderzoeken, toetsen of zaken echt van God zijn zo belangrijk. Door deze ontwikkeling zullen we komen tot het herstel van alle dingen.

Handelingen 3 : 21

In dit proces zien we ook dat er veel fouten zijn gemaakt. Daarom is het een vreugde om te zien dat Jezus Christus zijn Gemeente bouwt.

Het is daarom van het grootste belang voor ons te groeien naar volwassenheid en vrijheid. Jezus is ons voorbeeld:

Lukas 11 : 31 (b) Het spreekt over wijsheid. . . en zie.....

Als de bijbel spreekt “over en zie” . . .dan moet je op scherp staan..... meer dan Salomo is hier.

Het woordje wijsheid is vanuit de oorspronkelijke tekst betekend ook:

Inzicht, kennis, zin, behendig, intelligent.

In zijn volheid is de Wijsheid van God, Christus. 1 Cor. 1 : 24

Spreuken 4 : 7 Wijsheid is het voornaamste, verkrijg wijsheid, verkrijg verstand.

Spreuken 1 : 7 De vreze van de Heer is het begin van wijsheid

Lukas 2 : 40 Het kind groeide op en werd krachtig ( Engelse bijbel zegt krachtig in de geest ) en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op Hem.

And the Child became strong in spirit,

filled with wisdom and the grace of God was upon Him.

Lukas 2 : 48-52 Zij stonden versteld, Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen.

Wat ik wil zeggen is dat meer dan Salomo is beschikbaar voor ons.

Jezus Christus in ons de Hoop der heerlijkheid. Heilige Geest in ons voorziet ons in alle wijsheid en het is beschikbaar voor jou en mij.

Niet alleen voor leiders, niet alleen voor priesters en niet alleen voor profeten en niet alleen voor .....

Nee, het is beschikbaar voor ons allemaal.

De volgende sleutels zijn voor allemaal:

Wijsheid – Ontwikkeling – Toename in grootte – Gunst bij God en de mensen

Als we in deze ontwikkeling groeien dan volgt hier volwassen wording op, als volgelingen van Jezus komt er inzicht en het verstaan wat Hij bedoeld.

Ons DNA van 1700 jaar Christendom is dat we afgoden maken van onze leiders om op die manier in staat te zijn ons achter hen te verschuilen. We hebben geen priester of middelaar nodig om Jezus te volgen. Jawel, we hebben elkaar nodig om de dingen beter te verstaan, maar daarbij gaat het nooit over meer of minder. Ik ben niet meer dan u omdat ik een artikeltje samenstel bijvoorbeeld.

We moeten groeien en ontwikkelen, maar daarin hebben ook te maken met geesten die de zaak willen controleren. Deze geesten plaatsen jukken op mensen. We moeten ze onderscheiden en in Gods wijsheid moeten we er mee afrekenen. In principe mogen wij als volgelingen van Jezus zelf nadenken en zelf meer naar het hart van God gaan. In mijn keus gaat het om het meest eenvoudige, zoals uitgelegd in Matteüs 18 : 20

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.

Het is het meest eenvoudige niveau maar ook het diepste. Want.....

Het gaat om Zijn tegenwoordigheid, Zijn tegenwoordigheid maakt het hele verschil. God's manier van denken maakt het verschil. Leven in Hem, leven met Hem is alles.

### **Hiërarchische/piramide systemen in kerken zijn stoppers**

Hiërarchische / piramide systemen in kerken stoppen uiteindelijk de ontwikkeling. Zij blokkeren de zalving, zij zijn zalving stoppers.

Ik zal het uitleggen:

Exodus 18: 13 -27 lezen we over Mozes en Jetro.

Deze Jetro introduceerde de piramide structuur en gedelegeerde verantwoordelijkheden, of een topdown managementsysteem om de last op Mozes zijn schouders te verlichten. In veel gemeenten hoor je spreken over dit onderwerp en met Jetro's advies wordt het bestaande leiderschap in kerken theologisch onderbouwd.

Maar als je verder kijkt in Numeri 11 dan zien we dat de last op Mozes zijn schouders niet lichter werd. Als je dit leest volgt de conclusie dat Mozes met het G10 systeem van Jetro, God NIET geraadpleegd heeft en God had hiervoor GEEN opdracht gegeven !

Heeft deze piramide structuur gewerkt voor Israël ?

Nee, de last op Mozes bleef te zwaar.

Mozes gebruikte duidelijke taal naar God toe.

Num 11:11 En Mozes zeide tot de HERE:

Waarom hebt Gij Uw knecht slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat Gij den last van dit gehele volk op mij legt?

Num 11:14 Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen; dat is mij te zwaar!

Num 11:15 Wilt Gij zo met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik genade heb gevonden in uw ogen; opdat ik mijn ongeluk niet behoef aan te zien!

Dit soort uitspraken verwacht je niet van iemand die net een management structuur had ingevoerd. Het is ook opmerkelijk om te zien dat de naam Jetro “zweep” betekent. Hij behoorde ook tot de Mideanieten.

Nogmaals met het G 10 systeem heeft Mozes God niet om raad gevraagd en God gaf hier ook geen opdracht voor. Heeft dit piramide systeem gewerkt voor Israël.

Nee, de last op Mozes bleef te zwaar.

De zelfde persoon, de schoonvader van Mozes had in Exodus 2 :18 de naam Reüel wat “vriend van God” betekent. Later droeg deze man de naam Jetro, “zweep”. Kijk wat er hier gebeurd.

Mozes gaat naar God toe en klaagt over de last die op zijn schouders rust.

Deze keer geeft God zelf Mozes een advies.

- Num 11:16 En de HERE zeide tot Mozes: Vergader Mij uit de oudsten van Israël zeventig mannen, van wie gij weet, dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn; en breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zullen zich daar bij u opstellen.
- Num 11:17 Dan zal ik nederdalen en daar met u spreken; en een deel van den Geest, die op u is, nemen en op hen leggen, opdat zij met u den last van dit volk dragen, en gij die niet alleen hoeft te dragen.

Mozes moest de oudsten onder het volk identificeren, herkennen en erkennen.

God's oplossing, God's antwoord op leiderschap is oudsteschap. Oudsten met een zalving van Heilige Geest.

Merk op dat hier het woord "shar" leider zoals in het advies van Jetro niet wordt gebruikt.

Hier wordt het woordje "zageen" gebruikt, oudsten die (h)erkend zijn door het volk als mensen met een geestelijke autoriteit. In dezelfde lijn spreekt het nieuwe testament over oudsten die (h)erkend zijn als mannen met en geestelijke autoriteit. Zie het verschil: Leiders worden niet aangesteld in een soort van Top-down management structuur in de kerk, maar worden bevestigd omdat zij al als zodanig functioneren.

Om te functioneren in geestelijk leiderschap is het van belang dat God zelf Zijn Geest op mensen legt. We zien dit ook in het nieuwe testament. Jezus leidt Zijn gemeente door de gave van Heilige Geest.

Je moet weten dat de duivel niet overal op het zelfde moment kan zijn, daarom heeft hij een controle systeem nodig in een Top-down structuur. Maar God door Heilige Geest is overal in zijn volk, Hij woont in ons. Wij zijn Zijn tempel, wij zijn Zijn woonplaats en Hij leidt Zijn volk door Heilige Geest.

Even weer terug naar Mozes. Als hij vervolgens doet wat God zegt, dan gaan de leiders spontaan profeteren. Leiders ontvangen dus door Gods Geest openbaring om van daaruit leiding te geven aan de Gemeente.

We lezen ook dat de Geest van profetie op twee andere mannen in de legerplaats valt en dan reageert Mozes: legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar! (Num. 11 :.29).

Dit was een vooruitwijzing naar wat beschreven staat in Handelingen 2 en dus het priesterschap van alle gelovigen in het Nieuwe Testament.

Stellen vast dat Jetro's piramide model niet God's manier was.

Jezus zegt in Matteüs 20 : 25 -28

Mat 20:25 Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken

heerschappij over hen voeren en de rijksgenoten oefenen macht over hen.

Mat 20:26 Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de

Mat.20:27 eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn;

Mat 20:28 Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen, en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen.

### **Zalving en autoriteit**

Los van dat werkte het piramidesysteem niet en God zelf kwam met een oplossing. Als we doorgaan in lijn met het nieuwe testament, zien we dat God's principes het zelfde zijn en nog steeds van toepassing is voor het oudsteschap, autoriteit en zalving. De zalving en autoriteit komt van Jezus, die het hoofd is van het Lichaam, de gemeente. Sommige mensen denken dat het woord Christus een soort familie naam is van Jezus, maar het betekent "De Gezalfde en Zijn zalving" .

Johannes spreekt in zijn brief over "antichrist" and "vele anti-Christussen"

( 1 Johannes 2 : 28 ) die werkzaam zijn in de kerk. Dit woord "anti" betekend in plaats van of tegen Christus, betekend tegen de zalving.

Vanuit een menselijk verlangen voor regels en hiërarchieën zijn er mensen in de kerk die tussen de gelovigen en het hoofd willen staan en de kerk willen regelen en regeren. Je kunt deze mensen "zalvingstoppers" noemen of mensen die Jezus niet erkennen.

1 John 2 : 27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Het zegt tegen ons om in Hem te blijven in de "gezalfde" en "Zijn zalving".

Het gaat dus niet over positie of hiërarchie, maar het gaat over de zalving en autoriteit gegeven door Heilige Geest. Herkend en erkend door de gemeente.

Iedere volgeling van Jezus moet leren te functioneren in zijn of haar gaven, mogelijkheden, vaardigheden, zalving en gaan voor de dromen die God in zijn of haar hart heeft gelegd. Daarbij gaat het om Zijn tegenwoordigheid.

Zijn tegenwoordigheid in zijn of haar leven maakt het verschil. En Jezus verklaart ook dat Hij zijn gemeente zal bouwen. We hebben gezien dat de gemeente, relationeel is, het is een samenkomen waar Jezus wordt grootgemaakt. Het verschil uitmaakt zoals het zout op aarde. Brood zonder zout is smakeloos, zout zonder kracht moet worden weggegooid. Los van vele goede kerken, geloofsgemeenschappen, groepen van mensen met bewogenheid en medeleven, moeten we ook concluderen dat er veel kerken zijn die zout zijn zonder kracht. Maar gelukkig Jezus bouwt de gemeente en vandaag gaat het beter dan gisteren.

Handelingen 3: 19, 20 en 21

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden en er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten van oudsher.

De terugkeer naar de toestand zoals het behoort te zijn van vóór de zondeval.

Heel bemoedigend dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, ontvangen in de Hemel TOT de wederoprichting van alle dingen. Alle dingen zullen worden bevestigd in een toestand die het behoort te hebben.

Daarom geloof ik dat Heilige Geest ons zal openbaren, zal helpen, stap voor stap om daar te geraken. Geweldig!

### **We hebben openbaring nodig.**

Ja, we hebben openbaring, inzicht nodig van Heilige Geest en dat inzicht komt door intimiteit met Hem.

Johannes spreekt er over toen hij op het eiland Patmos was. De betekenis van Patmos betekent een plaats van de dood. Johannes z'n intimiteit met Jezus was het sterven van het vleselijk denken.

Vleselijk denken is een manier van denken die niet voortkomt uit het hart van God.

Vleselijk denken is bijvoorbeeld de manier van denken zoals Jetro dacht.

Het zag er goed uit, maar het was NIET goed. Het was vleselijk, aards denken.

Als je gericht bent op de kerk dan komt RELIGIE naar binnen. Maar als je gericht bent op het Koninkrijk van God (ander onderwerp) dan zal de kerk groeien.

God geeft nieuwe openbaring, dat betekend dat oud vleselijk, aards denken uitgerukt moet worden en door intimiteit met Jezus er nieuwe inzichten en openbaringen toe te laten in ons wezen, want het is Zijn belofte: "Tijden van de wederoprichting aller dingen."

De toestand bevestigen die het behoort te hebben. Dat betekend dat we de kracht van God nodig hebben. Zijn in Zijn tegenwoordigheid.

We hebben Zijn heerlijkheid nodig.

Daniël 12 : 4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen.

God geeft ons het vermogen om genezing te ontvangen, om de wederoprichting aller dingen te ontvangen. Om dit begrijpen zal openbaringskennis vermeederen. Het verstaan wat leeft in het hart van God zal toenemen. De kerk wordt net als water. De componenten van water zijn zuurstof en waterstof. Stel je eens voor: Wij zijn het component waterstof en Jezus is de zuurstof. Zuurstof betekent leven.

Als Jezus zegt: "Als er twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben Ik in het midden"

In het midden van waterstof is zuurstof. Water past bijna in elke vorm en het afhankelijk van de

functie wordt de vorm bijgesteld. Drinken uit een glas is gemakkelijker dan drinken uit een ligbad bijvoorbeeld.

Veel van de discussies in de kerken gaan over de vorm en hoe het er uit moet zien, maar het gaat helemaal niet over de vorm of hoe het er uit moet zien. Het gaat om het levende water. Het Levende water dat uit ons binnenste stroomt. Overal waar je heengaat stroomt levend water uit jou. Dat is een gegeven.

Als je op je werk bent stroom het Levende water. En als je bij elkaar komt met volgelingen van Jezus in Zijn naam dan stroomt het Levende water.

De kerk moet als het ware water zijn. Flexibel en vloeibaar en zo zal de kerk levend zijn en leven voortbrengen.

Ook in het boek handelingen lees je over leven en leven voortbrengen.

Handelingen 2 : 47      Zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk.  
En de Here voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.

Handelingen 4 : 4      Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig,  
en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.

Handelingen 5 :14      En des te meer werden toegevoegd, die de Here geloofden,  
tal van mannen zowel vrouwen.

Vanwege het leven dat werd gebracht groeide de aantallen volgelingen van Jezus.

En dit is opmerkelijk:

Handelingen 6 :1      En toen in die dagen de discipelen talrijker werden.  
( Engelse bijbel zegt: the discipels was multiplied, vermenigvuldigd )

Handelingen 6 : 7      En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem  
nam zeer toe.

### **Het verschil tussen een gelovige en een discipel**

Er is een verschil tussen een gelovige en een discipel.

Een discipel is een volgeling van Jezus. Een discipel is ook iemand die zijn denken vernieuwd.

Hij volgt de Koning en wordt gediscipeld.

Geloven is anders dan gediscipeld worden. Je ondergaat een ontwikkeling en het moet groeien. Hier in handelingen kun je groei waarnemen. Het waren leven brengers. De wereld wacht daarop, de schepping wacht daarop, de schepping wacht op leven en het zichtbaar worden van de zonen God's.

Dat is de expressie van een volgelingen van Jezus, namelijk de wereld om je heen beïnvloeden.

Als mensen alleen gericht zijn op de kerk dan komt religie binnen. Maar als mensen gericht zijn op het Koninkrijk van God en de Koning dan groeit de kerk.

In is een ontwikkeling om van een gelovige, een discipel te worden. In die ontwikkeling gaat het om beslissingen nemen en gaan voor de waarheid.

In dat verband kun je je afvragen wat weet je, wat doe je bewust, wat doe je onbewust.

Als mensen echt willen komt er een beweging op gang die hier weergegeven worden in een viertal stappen:



1. Onbewust – Onbekwaam
2. Bewust – Onbekwaam
3. Bewust – Bekwamen
4. Onbewust – Bekwaam ( leefstijl / leven als Jezus)

2Tessalonicenzen 2:13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, voor de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door geloof in de waarheid.

1Petrus 2:9 Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Efeziërs 1:19 En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.

God heeft ons uitverkoren, geroepen en Hij wil dat we volwassen worden in onze geloof houding.

Wat is nu volwassen worden ?

- 1) Kennen van - en het opnemen van je verantwoordelijkheden.  
Zonder angst voor de onvermijdelijke confrontaties en het uitoefenen van je autoriteit.
- 2) Balans hebben in je leven en je persoonlijkheid.  
Doordacht, wel gebalanceerd, oprecht en betrouwbaar.

Wat is je gesteldheid ?

- 1) Je plaats innemen.
- a) Voor je omgeving      b) Naar jezelf toe

Dus maak een KEUZE !

Een Christen kan op zijn minst op twee keuzes maken in zijn geloofshouding:

- a) een beperkte keuze ( een lauwe ) Weet je wat lauw betekent?
- b) volledige overgave ( Efeziërs 1 : 17 - 20 )

Efeziërs 1:17 Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen;

Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,

Efeziërs 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Het gaat alleen maar om Jezus ! Weten wie je bent in Jezus Christus !

Groeiend naar volwassenheid in:

- Wijsheid
- Openbarings kennis
- Verlichte ogen van uw hart
- Weten welke hoop zijn roeping wekt
- Zijn kracht is aan ons

Dus maak een KEUZE ! Een beperkte keuze of volledige overgave !

Een volledige overgave naar Zijn tegenwoordigheid in je leven.

Een volledige overgave.

Een volledige overgave betekent medeleven, betekent gehoorzaamheid, betekent zielen winnen, betekent de minste dienen, betekent het leven van Jezus uitleven. Een volledige overgave betekent de dingen doen die God de Vader van jou vraagt !

Open zijn voor verandering, verandering van denken.

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Laten we daar voor gaan. Vanuit God's tegenwoordigheid hier en nu.

Hoe werkt dat nu uit ?

- Jawel je bijbel
- Jawel je gebeden
- Jawel door Heilige Geest
- Ook door de toerusting van de 5 voudige bediening
- In het bijzonder door apostelen en profeten Efeziërs 2 : 20

En dan opnieuw KIES

Een beperkte keuze is een gesteldheid van:

- Wat is mijn huidige positie
- Wat mag er en wat mag er niet
- Wat zijn de beperkingen door doctrines
- Wat kost het mij of met andere woorden, wat kan ik voor mijzelf houden

Met deze houding plaats je jezelf onder de wet, want je hebt je gesteld onder het vleeselijk denken onder de regeltjes. Je moet je daarom concentreren op je zelf in de onderdrukking van je vlees omdat je er ruimte aan hebt gegeven.

Een volledige overgave is gesteldheid van :

- Wat voor persoon wil ik worden
- Wat zijn de voorwaarden
- Wat zijn de mogelijkheden
- Wat de prijs ook mag zijn

Met andere woorden wie ben ik en wie kan ik worden. Je maakt een keuze in wat kan ik worden. Je maakt een keuze voor een nieuw bovennatuurlijk leven in geloof, geplaatst in de vrijheid van de Geest waarmee je de wereld van het vlees overwint ( van het vlees 1 Johannes 5 : 3 - 5 )  
Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de over- winning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is ?

Zijn geboden bewaren = Is leven overeenkomstig het hart van God.

Goed toegerust door de 5 voudige bediening.

Een goed fundament van de openbaring van Jezus gegeven door apostelen en profeten.

God kwalificeert geroepen mensen. Mensen met dromen.

Mensen met wie Hij samenwerkt om terug te keren naar een toestand zoals het behoort te zijn.

U bent uitgenodigd !

Cees Bakker

[www.supportministries.nl](http://www.supportministries.nl)